

# Helping Thulo Parsel



NIEUWSBRIEF NR.31

2 JUNI 2023

WE ZIJN VOORTVAREND BEGONNEN MET DE BOUW VAN HUIZEN IN HET DORP MAHADEV TAR. ER ZIJN AL WEER DRIE HUIZEN KLAAR VAN DE VIJF. WE STELLEN DE GELUKKIGE GEZINNEN AAN U VOOR. OOK BOUWEN WE DIT JAAR NOG TWEE HUIZEN IN THULO PARSEL. IN SEPTEMBER KRIJGT THULO PARSEL BEZOEK VAN GOEDE OUDE BEKENDEN.

## HUIZEN IN MAHADEV TAR

Zoals we in de vorige nieuwsbrief al hebben aangegeven zijn we dit jaar begonnen met de bouw van huizen in Mahadevtar. De eerste drie huizen in Mahadevtar zijn inmiddels klaar. Sanu is dit jaar met zijn mensen meteen gestart met het eerste huis in Mahadevtar. Na de eerste twee huizen hebben de mannen een korte pauze genomen. Nadat het derde huis was afgebouwd heeft Sanu een vriend geholpen met het afbouwen van zijn huis. Sanu wordt in de omgeving steeds meer gewaardeerd en gerespecteerd en veel gevraagd voor bouwactiviteiten. We zijn superblij dat we hebben kunnen bijdragen aan betere kansen voor werk voor een aantal mannen in de omgeving van Thulo Parsel. De mannen van het bouwteam hebben zichzelf de laatste jaren zo goed ontwikkeld dat ze nu vaak gevraagd worden. Begin mei zijn Sanu en zijn mannen begonnen met huis nummer vier, het vierde huis in Mahadevtar. In totaal bouwen we dit jaar vijf huizen in Mahadevtar.

Voordat we gaan bouwen reist Raby altijd vanuit Kathmandu naar de toekomstige bewoners om afspraken te maken. Hij bespreekt met hen de details voor de bouw en de voorwaarden waaronder we bouwen. Hij maakt een officieel contract met voorwaarden dat door Raby en de nieuwe bewoner wordt ondertekend. Sanu reist dan ook altijd mee om de bouwplaats te inspecteren en de voorbereidende werkzaamheden af te spreken. Soms moet het oude huis



nog verder worden afgebroken of moet de plek waar het huis moet worden gebouwd nog bouwrijp worden gemaakt.

Sanu reist ook tussendoor regelmatig naar Kathmandu om met Raby materiaal te bestellen of spullen te kopen. Voor de bouw van de huizen overlegt hij met Jit en Raby over de planning en de levering van materiaal. Het is goed te zien dat Sanu, Jit en Raby hun taak de laatste jaren nog steeds heel serieus nemen. De mannen

overleggen en plannen met elkaar maar bespreken ook verbeterpunten voor de bouw en de voortgang. Zoals eerder afgesproken worden de zware materialen zoveel als mogelijk in één keer naar de bouwplaatsen vervoerd om de transportkosten te beperken.

## VOOR WIE BOUWEN WE DIT JAAR

Het eerste huis dit jaar bouwden we voor Niroj Tamang. Hij woont inmiddels met zijn vrouw en zoon in het huis. De groenten die ze verbouwen op een stukje land achter het huis worden verkocht en zijn de inkomsten voor dit gezin. De man kan soms in Kathmandu wat extra verdienen door te werken in de beveiliging. Dat is altijd een moeilijke overweging. Voor Niroj is het dan 7 uur in de bus naar Kathmandu om te informeren of er werk beschikbaar is. Als er voor meerdere dagen werk is moet hij proberen bij iemand in Kathmandu te slapen. Heen en weer reizen duurt te lang. Een kamer huren of slapen in een hostel kost meer dan hij verdient, dus is geen optie. Hij hoopt dan gratis bij iemand te kunnen slapen.



Het tweede huis bouwden we voor Babu Sing Tamang. Hij woont nu met zijn vrouw, zoon en schoondochter in het huis. Zijn zoon is uit nood, zoals veel mannen doen, vertrokken naar Qatar om daar geld te verdienen met allerlei werk. Het is bekend dat buitenlanders in Qatar en Doha uitgebuit worden en onder slechte omstandigheden moeten werken en wonen. Het is helaas voor veel mannen vaak een laatste optie om hun verantwoordelijkheid te nemen en voor hun gezin of ouders te zorgen.

*(Van Babu en zijn vrouw hebben we helaas geen foto)*

Huis nummer drie bouwden we voor Bijaya Tamang. Bijaya woont met zijn vrouw en twee dochters. Ook hij moet rondkomen van de opbrengst van de groente op een stukje grond achter het huis. Omdat dit niet voldoende is werkt hij ook drie maanden per jaar in een steenfabriek in de buurt van Bhaktapur of Kathmandu. De dochters waren op het moment dat Raby in Mahadevtar was niet in het dorp en staan niet op de foto. Op de foto staan wel Sanu met zijn mannen samen met Bijaya en zijn vrouw.



Het vierde huis, waar we net aan zijn begonnen, bouwen we voor Raj Kumar. Ray woont met zijn vrouw, dochter en twee zonen. Ray is niet zo lang geleden naar beneden gevallen tijdens het werk in de steenfabriek en heeft zijn been gebroken. De beenbreuk herstelt langzaam en hij heeft nog steeds moeite met lopen. Als het been niet goed hersteld, wordt het voor hem ook steeds moeilijker om werk te vinden. Ook voor deze familie is de opbrengst van de groente op een stukje land de basis voor het

levensonderhoud. Raj werkte ook ieder jaar minimaal drie maanden in de steenfabriek in Kathmandu of Bhaktapur. Het is voor Raj te hopen dat zijn been goed herstelt, zodat hij weer aan het werk kan in de steenfabriek.

Het vijfde huis bouwen we voor Tilak Bahadur en zijn vrouw Thapa Magar. Zij wonen in Mahadevtar met zoon en dochter. Ook voor deze familie is het verbouwen van gewassen de belangrijkste bron van inkomsten. Omdat er weinig werk is, overweegt ook Tilak om te gaan werken in het Midden-Oosten. Het is voor mannen in Nepal altijd heel tegenstrijdig en een moeilijke afweging omdat werken in het Midden-Oosten door veel mensen wordt afgeraden wegens de slechte werkomstandigheden, maar de omstandigheden in Nepal verslechteren ook voortdurend. De situatie voor veel van de mensen is heel uitzichtloos. Uiteraard zijn ze superblij dat er een huis voor hen wordt gebouwd maar er moet ook 'brood op de plank' komen.



Na het vijfde huis verlaten we Mahadevtar weer en bouwen we nog twee huizen in Thulo Parsel. Daar worden dan de huizen gebouwd voor de moeder met het gehandicapte kind en voor een jonge man en zijn vrouw. Het huis voor de vrouw met het gehandicapte kind wilden we dit jaar als eerste huis bouwen maar op haar verzoek hebben we de bouw verschoven naar eind dit jaar. Voor haar was dat noodzakelijk om de groenten van het land (mosterdzaad) nog te kunnen oogsten.

Het laatste huis dat we dit jaar bouwen is dan voor het jonge gezin van Raj en zijn vrouw. Raj was een van onze dragers tijdens de laatste trekking in november. Hij is getrouwd en woont al jaren bij zijn ouders in een te klein huisje. Ze willen graag kinderen maar een eigen huisje zit er niet in als je beperkte middelen hebt. Wij bouwen dan ook graag een huis voor hem.

## GEREEDSCHAP

De tafelzaagmachine van Makita wordt intensief gebruikt voor de hardhouten balken. De balken moeten op maat worden gemaakt voor het dak. Maar de zaagtafel wordt ook gebruikt voor de kozijnen van de ramen en deuren. In mei kregen we van Sanu de vraag of we een nieuw zaagblad konden opsturen. Het belang van de Makita tafelzaag wordt iedere dag wel bewezen. De tafelzaag is al vanaf 2015 in gebruik en heeft nog nooit geweigerd. Dat nu het zaagblad moet worden vervangen hadden we al eerder verwacht, maar geeft wel aan hoe zuinig en voorzichtig onze jongens met het gereedschap omgaan. Dat is zonder meer een compliment waard. In 2015 heeft Remco, onze aannemer, heel zorgvuldig uitgelegd hoe de zaagtafel moet worden gebruikt en hoe het best kan worden gezaagd. Bij zorgvuldig zagen kan een zaagblad heel lang worden gebruikt. Dat is nu wel bewezen. We hebben in Nederland een zelfde zaagblad kunnen bestellen en dat is 30 mei opgestuurd naar Nepal.

## REMCO EN HUGO EN MARTIN NAAR NEPAL

In september gaan Remco Apon en Hugo van der Sluis terug naar Nepal, naar het dorp waar zij in 2015 met ons de eerste huizen hebben gebouwd. Remco en Hugo zijn twee van onze vrijwilligers van het eerste uur. Zij boden in 2015 meteen hun diensten aan mee te gaan naar Nepal om te helpen bij de bouw en herstel van de huizen die door de aardbeving waren



*Remco Apon en Hugo van der Sluis*

verwoest. Zonder de kennis en ervaring van deze twee mannen, hadden we nooit ons project kunnen starten. Ze willen graag terug naar Thulo Parsel om te zien hoe de huizen zijn gebouwd en de mensen weer te ontmoeten die ze toentertijd hebben geholpen.

Martin Verkley is een vriend van Remco en eigenaar van 'Conteq'. Martin's bedrijf sponsort ons al vanaf het begin de Torx schroeven van verschillende lengten. De Torx schroeven zijn essentieel voor de montage van de houten balken in de kozijnen en de dakconstructie. De Torx schroeven zijn van een uitstekende kwaliteit en veel beter dan de schroeven die we in Nepal kunnen kopen. Omdat Martin nu al een paar jaar de schroeven sponsort wil hij nu wel eens zelf wil zien hoe en wat onze mannen bouwen in Nepal. Uiteraard nemen de mannen materiaal en gereedschap mee waar momenteel behoefte aan is.

**DONEREN KAN OP REKENINGNUMMER NL36RABO 0303078138 TNV STICHTING HELPING THULO PARSEL OF VIA DE QR-CODE.**

We vinden het ook fijn als je onze facebookpagina Helping Thulo Parsel wilt liken .... .

