

Helping Thulo Parsel



NIEUWSBRIEF NR.34

23 MAART 2024

HET NIEUWE BOUWJAAR 2024 IS VAN START. HUIS NUMMER 50 IS KLAAR! EEN SPECIAAL VERZOEK VOOR ETEN VOOR EEN KINDERTEHUIS. RABY HEEFT DE BIJNAAM, DE BLANKETMAN. GEREEDSCHAP EN NIEUWE BOORMACHINE AANGESCHAFT.

DE BOUW IN 2024

Het jaar 2024 wordt het laatste volle jaar dat we als stichting huizen gaan bouwen in en rond Thulo Parsel. Zoals eerder in ons jaarplan aangekondigd hebben we als bestuur unaniem



besloten als stichting te stoppen na tien jaar actief en intensief huizen bouwen in en rond Thulo Parsel. De planning is om in 2024 nog zes of misschien wel zeven huizen te bouwen.

Sanu, onze technisch coördinator, heeft na het zevende huis voor de stichting in 2023 privé veel aanvragen gekregen voor werk. Dat is heel fijn voor de mannen in Thulo Parsel. Het

betekent dat de mannen die voor ons werken nu door hun opgedane ervaring en deskundigheid worden gevraagd voor andere bouwprojecten. Het is een mooi bijkomend resultaat dat ze steeds meer zelfvoorzienend worden. Het is altijd ons streven geweest de mensen zodanig te helpen dat ze in de toekomst goed voor zichzelf kunnen zorgen en een eigen bestaan kunnen opbouwen. Dit lijkt nu voor Sanu en zijn mannen goed geslaagd te zijn.

De opdrachten die Sanu krijgt betreffen voornamelijk het bouwen of herstellen van huizen.



Gelukkig zijn steeds meer mensen nu ook financieel zelf meer in staat hun huis te laten herstellen en soms zelfs een huis te laten bouwen. In februari heeft Sanu zijn eigen project afgerond en is hij gestart met de huizen die hij dit jaar nog voor de stichting bouwt.

DOEL 2024

Raby heeft samen met Jit en Sanu de verzoeken voor een nieuw huis geïnventariseerd. Onze financiële mogelijkheden lijken vooralsnog voldoende om ook dit jaar weer alle verzoeken te honoreren. Ons doel is om het geld volledig te besteden aan de bouw van de laatste huizen. Uiteraard moeten we ook nog rekening houden met eventueel vervanging van gereedschap. We bouwen de huizen in Mahadevtar. Raby heeft uiteraard met alle mensen voor wie we gaan bouwen weer de bekende afspraken gemaakt. Ook logistiek en de volgorde van bouwen hebben de mannen vastgelegd. Het materiaal is besteld en kan op afroep worden geleverd op de bouwplaatsen waar we gaan bouwen.

RABY DE BLANKETMAN

We skypen veel en regelmatig met Raby. Dat doen we vooral om op de hoogte willen blijven van de vorderingen van de bouw, maar natuurlijk ook omdat we het leuk vinden met de mensen in Nepal te praten en hen ook te zien. Hoewel we voorheen altijd Skype gebruikten hebben we tegenwoordig contact met 'Google Meet'. In wat een wondere wereld leven we toch dat we gewoon met onze mannen in Nepal kunnen praten en elkaar kunnen zien, en dat dan ook nog eens kunnen praten zonder vertraging zoals dat vroeger gebruikelijk was. Raby vertelde ons dus dat Sanu eind februari zou beginnen met de bouw van het eerste huis. Maar hij vertelde ons ook dat hij inmiddels ook bekend staat als de 'blanketman'. Hoe? Hoor ik veel mensen denken. Nou dat komt zo. Coby Dijkshoorn is een vrouw die woont in Vlaardingen en zij is al vanaf het eerste begin een vaste sponsor van onze stichting. Coby sponsort ons geen geld maar Coby maakt dekentjes voor baby's. Na de aardbeving in 2015 zag Coby op het nieuws al die ingestorte huizen met daarvoor zoveel ouders met kleine kinderen. Coby is meteen aan de slag gegaan om dekentjes te maken voor de baby's en kleine kindertjes. En ze is er nooit meer mee gestopt. Ieder kwartaal krijgen wij van Coby een paar dekentjes toegestuurd in de leukste designs. Ze maakt de dekentjes helemaal zelf. Wij sturen die weer door naar Raby die ze uitdeelt in de kindertehuizen en in de bergdorpen. De afgelopen tien jaar worden heel veel baby's warm gehouden door een dekentje van Coby. We hebben ze niet geteld, maar ze moet er intussen wel 70 hebben gemaakt. Omdat Raby altijd de dekentjes bij zich heeft en uitdeelt in de bergdorpen en in de kindertehuizen in Kathmandu is hij nu bekend als de 'blanketman'. Hij wordt er zelfs voor gebeld.

ETEN VOOR KINDERTEHUIS

Eind vorig jaar ontvingen we in december een mooie donatie van een donateur van ons die ons regelmatig wat schenkt. Maar nu had ze er een bijzondere wens bij. Vanzelfsprekend mochten we het geld gebruiken voor de bouw van de huizen die we dit jaar nog op de planning hebben staan. Maar ditmaal kregen we van haar een speciaal verzoek. Of we niet ook iets konden doen voor een van de kindertehuizen in Kathmandu. Als mensen zo betrokken zijn en een specifieke wens hebben



willen we daar graag aan meewerken.

Hoe en waarmee kunnen we een kindertehuis helpen, vroegen we ons meteen af. Raby heeft als de 'Blanketman' inmiddels een goed contact met verschillende kindertehuizen. Bij een van zijn bezoeken vertelde hij dat hij van een aardige vrouw in Nederland een bedrag mocht besteden om het kindertehuis te helpen en vroeg waar ze behoefte aan hadden. Eigenlijk werd meteen duidelijk dat goed eten essentieel is voor de kinderen. Hier niet een eerste behoefte aan een nieuwe Barbie, Legostenen of een trein maar gewoon eten. Helaas is dagelijks warm eten niet iedere dag vanzelfsprekend, dus was de keus snel gemaakt. Raby heeft een mooie voorraad eten ingekocht en laten bezorgen bij het kindertehuis. Uiteraard moeten er dan foto's worden gemaakt. Raby staat op de foto helemaal links samen met zijn dochter, die hij voor deze gelegenheid even meenam.

MATERIAAL

Zoals ieder jaar sturen we ook dit jaar weer materiaal op vanuit Nederland. Het gaat dan vooral om materialen die in Nederland een veel hogere kwaliteit hebben dan materialen die in Nepal te koop zijn. Schroeven en koppelmoeren zijn de belangrijkste materialen waar onze mannen op vertrouwen bij de bouw van de huizen.



In het eerste kwartaal hebben we ook al een nieuwe boormachine opgestuurd. De mannen gebruiken meerdere machines en door het intensieve gebruik, maar ook door het klimaat, slijten de apparaten hard. Daarnaast wordt al het gereedschap telkens vanuit Thulo Parsel vervoerd naar de plek waar het huis wordt gebouwd. Door het vervoer over de bar slechte wegen, in een open vrachtwagen slijt het gereedschap natuurlijk ook behoorlijk. Al met al gaan de mannen 'als goed huisvader'

zorgvuldig om met hun gereedschap. Ze realiseren zich heel goed dat goed gereedschap belangrijk is voor hun werk. Ze weten inmiddels dat gereedschap goed blijft als je er zuinig op bent en er voorzichtig mee omgaat.

We sturen regelmatig spullen op naar Raby en gelukkig gaat het de laatste tijd goed en komen alle spullen ook daadwerkelijk aan.

Het aggregaat wordt heel intensief gebruikt. Tijdens de bouw van een huis staat het aggregaat continue te draaien. Alle elektrische apparaten, zoals de cementmolen, boren, zagen draaien allemaal op het aggregaat. De carburateur van de aggregaat ging in februari kapot en moest dus worden gerepareerd. Dat is dan wel even een probleempje. Thulo Parsel is een klein bergdorp waar geen winkels zijn. Er zijn ook geen monteurs dus moet het aggregaat voor reparatie naar Kathmandu. Sanu moet dan met het aggregaat naar het eind van het dorp lopen, waar de bus stopt. Hij gaat dan met het aggregaat met de bus naar Kathmandu. Het is dan gelukkig wel gebruikelijk dat altijd iemand hem helpt sjouwen, naar

de bus en er is dan ook altijd wel een busreiziger die hem helpt dat ding in en uit de bus te krijgen. Het aggregaat is inmiddels nagekeken in Kathmandu en de carburateur moet worden besteld in India of China. Sanu is eind februari begonnen met de bouw van het eerste huis voor dit jaar. Graven en bekisting maken kon prima in afwachting van het aggregaat. En als het aggregaat nog niet is gerepareerd zullen de mannen gewoon het cement, zand en grind weer 'omscheppen' tot specie zoals dat vroeger gebruikelijk was. Op 21 maart kregen we het bericht dat het eerste huis dit jaar voor Tara Tamang al weer klaar was. Onze mannen hebben hard gewerkt. Ze gaan meteen verder met de



bouw van het tweede huis. Tweede huis is voor Babu Lal Tamang.

Volgens goed gebruik worden de mannen aan het eind van de bouw van een huis bedankt met een tika op het voorhoofd en een kata (gele gelukssjaal) om hun nek. De tika is bedoeld ter bescherming tegen boze geesten en de kata wordt gegeven uit dankbaarheid en respect.

Tijdens het zagen van de hard houten balken zijn een paar balken verkeerd gezaagd waardoor het zaagblad is beschadigd en niet scherp meer zaagt. We

bestellen een nieuw zaagblad en sturen dat zo snel mogelijk op naar Nepal.

Ook voor de Torx schroeven mochten we weer een beroep doen bij Conteq. Het gespecialiseerde bedrijf voor bevestigingsmaterialen heeft ons vanaf het begin geholpen met Torx schroeven. Ook nu hebben we weer een mooie toezegging gekregen dat Conteq voldoende schroeven zal leveren. Ook deze worden binnenkort naar Nepal verstuurd.

NIEUWE TENT

We hebben het eerder geschreven, maar wanneer onze mannen een huis bouwen blijven ze vanaf het begin van de bouw totdat het huis is afgebouwd op de bouwplaats van het huis. Enerzijds is het uit veiligheidsoverweging om de gehele periode in de buurt van het gereedschap te blijven. En anderzijds is het voor de mannen ook makkelijker om op de bouwplaats te blijven tot het huis klaar is. Ze bouwen niet meer vlakbij hun eigen dorp, dus is het door de afstanden en beperkte infrastructuur



gewoon onmogelijk voor de mannen iedere dag naar huis te gaan. Onze mannen bouwen zeven dagen in de week en slapen samen met het gereedschap in de tent. De tent dient als opslag voor materiaal en gereedschap en voor de overnachting van de mannen zelf. Ook zo'n tent slijt hard. Voor dit jaar vroeg Sanu of hij een nieuwe tent kon krijgen. In de tent die ze nu gebruikten functioneerden de ritsen niet goed meer en kon de tent niet meer goed afgesloten worden. Natuurlijk is een nieuwe tent dan geen probleem. De voorzieningen voor onze mensen moeten goed geregeld zijn. Raby heeft samen met Sanu een tent in Kathmandu gekocht. De tent is meteen bij de start van het nieuwe huis in gebruik genomen. Deze keer kozen ze voor een rode tent.

DONATIES

Eind vorig jaar en begin dit jaar hebben we weer mooie donaties ontvangen van de ons trouw steunende mensen en bedrijven. Omdat het ons plan is om dit jaar nog een keer zes of misschien wel zeven huizen te bouwen kunnen we deze donaties natuurlijk heel goed gebruiken. Volgend jaar 25 april 2025 willen we in Nepal zijn en hopen we in Thulo Parsel met alle inwoners stil te staan dat de eerste aardbeving precies 10 jaar geleden heel veel slachtoffers heeft gemaakt en heel veel schade heeft aangericht. Maar natuurlijk willen we dan ook stil staan bij het feit dat we als stichting dan vanaf 2015, tien jaar lang deze mensen hebben geholpen bij de bouw van ruim 50 en misschien wel bijna zestig huizen. Het zal een bijzonder moment zijn om met alle bewoners terug te denken aan het leed dat zij hebben geleden en hoe het ze de laatste tien jaren is vergaan.

Bij alle giften is het altijd een dilemma of we namen moeten noemen van donateurs. Veel mensen willen het perse niet terwijl anderen, veelal andere stichtingen, het juist weer wel willen als verantwoording naar hun leden. We respecteren altijd de wens als het specifiek aan ons wordt gevraagd.

Op verzoek en alleen daarom willen we niet onvermeld laten dat we van Stichting Kringloopwinkel de Recycling in 's-Gravensande en van de Goededoelen-Kringloopwinkel "De Paardestal" in Berkel en Rodenrijs het mooie bedrag van €5.000,00 hebben ontvangen. We zijn heel dankbaar voor deze mooie gift en zullen het bedrag goed besteden.

DONEREN KAN OP REKENINGNUMMER NL36RABO 0303078138 TNV STICHTING HELPING THULO PARSEL OF VIA DE QR-CODE.

We vinden het ook fijn als je onze facebookpagina Helping Thulo Parsel wilt liken .

